









Αριάδνη, η μασκότ του Σχολείου μας Ariadne, the maskot of our school



50ο Άημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης 50th primary school of Heraklion - Crete

Αριάδνη

Η Αριάδνη ήταν μια πριγκίπισσα της μινωικής Κρήτης.

Ήταν θεά των δέντρων και του φεγγαριού και μια θεά που πέθαινε και ανασταινόταν κάθε χρόνο. Στη μινωική Κρήτη την ονόμαζαν και «Ασιδήλα» που σημαίνει «ιδιαίτεσα αρχτεινή»

«Αριδήλα», που σημαίνει «ιδιαίτερα φωτεινή». Κόρη του παυίσχυρου βασιλιά Μίνωα και

Κόρη του πανίσχυρου βασιλιά Μίνωα και της Πασιφάης ζούσε στ' ανάκτορα της Κυωσσού, ώσπου ήρθε ο Θησέας, πρίγκιπας της Αθήνας, για να σκοτώσει το Μινώταυρο, ένα τέρας που κατασπάραζε κάθε χρόνο 7 νέους και 7 νέες από την πατρίδα του.

Η Αριάδνη του ερωτεύεται και του βοηθάει δίνοντάς του ένα κουβάρι με



νήμα, το «μίτο», για να μπορέσει να βγει από το λαβύρινθο. Ο Θησέας την πήρε έπειτα μαζί του αλλά την εγκατέλειψε στο νησί της Νάξου. Εκεί θα την παντρευτεί ο άρχουτας Διόνυσος και θα αποκτήσει μαζί του 4 γιους. Αυτά λέει η μυθολογία.

Επιλέξαμε την Αριάδνη για μασκότ του Σχολείου μας επειδή, για μας τους Κρητικούς, συμβολίζει του παυάρχαιο πολιτισμό μας, του «μινωικό», του πρώτο πολιτισμό της Ευρώπης. Επίσης δηλώνει του πλούτο και τη δόξα της Κρήτης αλλά και τη διάθεση των αυθρώπων της να χαίρουται και να αγαπούν τη ζωή.

Ντύσαμε την Αριάδνη και τη χτενίσαμε όμορφα, όπως έκαναν και οι γυναίκες στη μινωική Κρήτη που χαίρουταν και τιμούσαν κάθε τι όμορφο.

Ο «μίτος» της ανοίγει πάντα νέους δρόμους για μας τους Κρητικούς. Δρόμους γυώσης και αναζήτησης.

Ξετυλίξαμε κι εμείς το «μίτο» και ήρθαμε σε σας με όλες μας τις αισθήσεις: να δούμε, να μυρίσουμε, ν' ακούσουμε, ν' αγγίξουμε, να γευτούμε.

Πιάστε κι εσείς την άκρη του κι ελάτε να σας χνωρίσουμε τον τόπο μας. Το Ηράκλειο του χ θ ες και του σήμερα.

Ομαδική εργασία Α' και Β' τάξης 50° Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

Ariadne

Ariadne was a princess in Minoan Crete.

She was the goddess of the trees and the moon and someone who died and came back to life every year in Minoan Crete.

She was also called "Aridila" which means remarkably bright.

Daughter of the almighty king Minos and Pasifai who lived in the palace of Knossos up to the time when Theseas, the prince of Athens, came to kill the Minotaur, a monster that every year devoured 7 young boys and 7 young girls from Athens.

Ariadne falls in love with him and helps him by giving him a skein of thread, which was called "mitos", to enable him to get out of the



labyrinth where Minotaur lived. Theseas, then took her with him, but he abandoned her on the island of Naxos. There she gets married with lord Dionysos and she has 4 sons with him.

That's what mythology says...

We 've chosen Ariadne as a mascot of our school because she symbolizes our ancient civilization, the Minoan, which is the first civilization of Europe. Moreover, Ariadne shows off the wealth and glory of Crete as well as the temper of its people to enjoy and embrace life.

We dressed her and brushed her hair beautifully, just as women did in Minoan Crete who used to do that for enjoying and honoring anything beautiful.

Her "mitos" always opens new paths for us Cretans. Paths of knowledge and research.

We too unveiled the "mitos" and appear in front of you with all our senses: to see, to smell, to hear, to touch, to taste.

So, we invite you to touch the edge of our "mitos", to get to know our land. Heraklion of the past and present.

Teamwork of 1th and 2th classes 50th Primary School of Heraklion